

Soepschildpad met een zucht. «Ik leerde enkel de gewone vakken».

«Welke waren die?» vroeg Alice.

«Allereerst natuurlijk Vreezen en Schreien», antwoordde de Soepschildpad, «en dan de verschillende onderdeelen der Rekenkunde: «Opzwellen, Uittrekken, Formeel Huldigen en Heelen».

«'k Heb nooit gehoord van «Formeel Huldigen», waagde Alice te zeggen. «Wat is dat?»

DeGriffioen stak van verbazing zijn beide klauwen in de hoogte. «Wat! Nooit gehoord van «Formeel Huldigen!», riep hij uit. «Je hebt toch wel eens vernomen van het Tooverland, half onder, half boven de zee, in welks hoofdstad, die geheel uit wonderlijke paalwoningen bestaat, men de jonge, schoone Koningin met inachtneming van alle vormen (dat is Formeel) hulde bracht (dat is huldigen), waar men toen bij de menschen (zoo heeten de bewoners van het Tooverland) de borst zag opzwellen van vreugde, de halzen zich uittrekken om Haar te zien, toen Ze uittoog als Koningin, gereed om de wonden Harer onderdanen te helpen heelen. Als je dat nog nooit hebt gehoord, dan moet je toch wel een onnoozele bloed zijn».

Alice waagde het niet hier nog meer over te

